

DÖDSFALL

Dimitris Dalianis

Dimitris Dalianis, Stockholm, har avlidit i en ålder av 93 år. Hans närmaste är barnen Tina och Hercules med familjer.



Dimitris Dalianis föddes den 16 december 1916 i Levadia och är uppvuxen

i Aten i Grekland. Han var den enda sonen med fem systrar. När två av dessa och hans mor tragiskt gick bort i tuberkulos bestämde sig den unge Dimitris för att bli lungläkare. Hans brinnande engagemang fick honom att, trots Hitlers ockupation och den rådande svälten som tog 100 000 atenares liv, arbeta outtröttligt med att hjälpa tuberkulossjuka på sjukhuset Sotiria i centrala Aten.

Han träffade där sin framtida hustru Mando, som då utbildade sig till läkare på sjukhuset. Det unga paret gifte sig efter andra världskrigets slut, men det dröjde inte länge förrän nya oroligheter i landet skilde dem åt.

Dimitris sattes i politisk exil på ön Ikaria under det grekiska inbördeskriget 1946–49, där han åtog sig den tunga uppgiften att göra om ett kloster till sanatorium för tuberkulossjuka medfångar. Samtidigt var hans fru Mando fängslad som politisk fånge på fastlandet, och i väntan skrev han henne en sonatin, som kom att bli oss barnbarn mycket kär.

FAMILJEN FLYTTADE med den fyraåriga dottern Tina till Liverpool 1955 där paret

fortsatte att praktisera som läkare. 1959 kom sonen Hercules. 1960 blev Dimitris erbjuden ett jobb på Kolmårdens sanatorium och familjen flyttade till

**” Dimitris var
välkänd bland
de många grekerna
i Stockholms-
området då han
stälde upp som
läkare för unga och
gamla under åren.**

Sverige. 1961 flyttade familjen till Stockholm där Dimitris praktiserade på bland annat Söderby sjukhus, Sophiahemmet, Thoraxkliniken och Allergiklinikerna på Karolinska sjukhuset och slutligen Mariapolikliniken fram till sin pension.

Dimitris var välkänd bland de många grekerna i Stockholmsområdet då han ställde upp som läkare för unga och gamla under åren.

Dimitris var också en av de tre grundarna till Grekiska kulturhuset på Idungatan i Stockholm 1975. Det han på senare år brann för var den grekiska kören och musiken. Han behärskade ett tiotal instrument, och fanns alltid att finna vid pianot eller med gitarren i hand. Vi efterlevande kommer alltid att minnas och dra lärdom av Dimitris beundransvärda målmedvetenhet och övertygelse om att varje människa styr sitt öde. Han var en aldrig falnande låga och vi kommer att sakna honom.

**FREJA DALIANIS
SOFIE ÄHRLUND-RICHTER**
barnbarn



Vår älskade Papou

Dimitris Dalianis

* 16 december 1916

har lämnat oss

Grekland 9 juni 2010

TINA och LARS
Irene och Mattias
Sofie Andreas

HERCULES och KERSTIN
Freja Hera

Elva
Angela

Släkt och Vänner

*Minnet av Dig kommer
alltid att leva*

Begravningen äger rum
onsdag 21 juli kl 11.30
i Stora Gravkoret, Norra
Begravningsplatsen.
Hedra minnet av Dimitris
genom att skänka en gåva till
välgörande ändamål.

DN 20/6 -10